

Hällabladet 2009



Minisemesterträff

Onsdagen den 15:e Juli

Tema: Traktorutställning

Familjenyheter



Födda

Marco och Linda Wenting har fått en son,
Tarik, född den 30 oktober 2008

Katarina Edström och Johan olofsson har fått
en son, Vidar, född den 11 december 2008.

Avlidna bybor

Inez Nilsson

Anna Edström

Ulla-Britt Vogelsang

Befolkning

Hans och Ciska Kegel har sålt sitt hus till
Maco och Linda Wenting

Borghild Danielssons fastighet har sålts till
Näslunds Väg AB.

Året som gått

Under vintern hade vi en föreläsning om hur man bäst sparar energi, den resulterade i en kurs i hur man bygger en solfångare. Kursen hölls tillsammans med Gafsele och Östernoret.

I stället för teater under våren så hade vi besök av vokalkvartetten Kraja från Umeå, vilka var på turné i Västerbottens inland. Bland bandets koraler, kärleksvisor och danstrallar, fanns även en del nyskrivet material.

Efter skivdebuten med Vackert Väder 2005 har Kraja turnerat runt i Sverige, men också Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Ukraina och Estland.

En helg i mars hade vi besök av fågelskådare, dessa bodde på bygdegården hela helgen. Bygdegårdsföreningen fick nöjet att servera middag både på fredag och lördagskvällen.

Trots dåligt vädret, var det en nöjd grupp som åt middag på lördagskvällen. Tyvärr så var vädret inget bättre på söndagen.

Tjejängnet på byn var ute och roade sej en helg i april, torsdag till söndag åkte vi till Stockholm, där gick vi på teater, trädgårdsmässa, shoppade m.m. Detta som ett resultat av våra tjejelger som vi har en gång i månaden då vi träffas och äter, pratar och njuter av massage. Många roliga idéer kläcks på dessa träffar.

Tack till Stig Hällestrand som ordnade så att det blev den sedvanliga majbrasan på Majberget även i detta år.

Under sommaren var det Gunilla Andersson som drev Hälla Café. Hon hade öppet från midsommar tills mitten på augusti.

Helgen före marknaden var det auktion hos Borghild Danielssons. Det var Egon Persson från Åsele som var auktionist. Ett strålande sommarväder lockade många besökare från byarna runt omkring.

Onsdagen den 16:e juli var det så dags för årets hemvändarkväll. Det blev en trevlig kväll med besökare från många olika nationer.

Ett 80-tal besökare kom och åt middag, pratade, lyssnade på musikunderhållning, gick tipspromenad samt hoppades på vinst i kvällens två lotterier.

Temat för kvällen var jakt och fiske och många nya och äldre jakt- och fiske redskap fanns att beskåda.

Tidigare års älgjakt visades också upp i ett bildspel.

Några dagar senare så fördubblades återigen Hällas befolkning då årets bärplockare från Thailand dök upp. De bodde precis som i fjol både i Bygdegården samt i f.d. Hällestrands affären.

Sommaren som gick var ett riktigt skapligt bärår. Många var det som passade på att fylla frysarna med både hjortron, blåbär och lingon.

Sen kom hösten och med den älgjakten. Under den tiden händer det inte så särskilt mycket annat på byn. Tjejdagarna får vi passa in när det är uppehåll på jakten då det numera är flera av tjejerna på byn som jagar.

I början av november gick den årliga skördefesten på bönhuset av stapeln, den här gången var det Ejilert Danielsson som höll i auktionsklubban.

I december var det dags igen för en numera årligt återkommande händelse. Rökning av kött i vår fina rökbastu. Det lämnas in kött från både när och fjärran, det hela sköts av Anders Nilsson och det ger en del extra klirr i Bygdegårdens kassa.

Många duktiga handarbeterskor på byn broderar för fullt till Sagavägenbonaden, en flera meter lång bonad som ska fyllas med broderier från alla byar efter vägen. Den är tänkt att i form av en budkavle, fyllas med motiv från Höga Kusten till norska helgelandskusten.

Fredagen den 20 mars så var det dags för teater här i Hälla igen, även den här gången var det Västerbottensteatern som kom på besök. Föreställningen som hette - Kvartetten, benämndes som en skamlöst underhållande engelsk komedi. Trots ett riktigt busväder fylldes bygdegården till brädden. Fullt Hus med andra ord!

2008 års Jakt

Lördagsmorgonen den 6 september startade Hälla jaktlag 2008 års jakt, detta skedde med ett strålande väder som höll i sig både söndag och måndag.

Från fredag till måndag hade vi en jakthund på våra marker. På måndagen lyckades Christien locka till sig den och tack vare att det fanns ett telefonnummer på halsbandet kunde ägaren kontaktas.

Ägaren som var hemmahörande i Dalarna, men jagade i Fredrika, blev väldigt glad när Christien ringde och sa att hunden fanns i Hälla.

Sören Edström blev premiärskytt i år med en tjur på Gamspångmyra och på tisdagen var det Roger Hällestrands tur han fällde också en tjur.

Andra jakthelgen sköts det en otroligt välväxt septemberkalv det var Stig som fällde den på Hedvattenberget.

Sista jakthelgen i september bjöd på ett strålande väder. Helgen började med att Christien sköt sin tredje älg, en kalv, även den välväxt. På eftermiddagen var det Stigs tur, han fällde en stor älgko uppe på Hemberget. Hon var så bred att det blev problem att få upp henne på dragaren, dessutom rullade hon av efter en stunds färd ner mot bilväg. På söndagen var det åter Stigs tur, en fin älgdjur mellan Gravsjön och Kvarnbäcksvägen. En härlig sista jakthelg i september. Nu väntade två helgers uppehåll innan jakten började igen.

Oktoberjakten startade med 4 dagars jakt. Lördagen bjöd till att börja med på spöregn för att sedan övergå i en strålade höstdag. Tyvärr ingen jaktlycka denna dag.

På söndagen sköt Johan Palmér en tjur mellan Sämsjöås vägen och dammvattnet.

På måndagseftermiddagen var det Johans tur igen, den här gången blev det en kalv på Stormyra.



Fyradagarsjakten avslutades på tisdagen, men jaktlyckan lyste med sin frånvaro den dagen.

Vi fortsatte att jaga några helger till men jaktlyckan infann sig aldrig igen.

Julbrev från Christa Braniff

Hej!

Som jag ser har ni fått fint vinterväder.
God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er alla i Hälla.
Jag befinner mig i Medellin Colombia och här har vi sol
och värme året om. Min resa i Tanzania var spännande.
Projektet blev inte slutfört så jag åkte med mitt barnbarn
på safari i två dagar, en vecka till Kilimanjaro och
avslutade på Zanzibar. Vi bodde också i en by hos min
väns familj och lärde oss mycket om deras kultur och
vardagsbestyr.

Sedan oktober befinner jag mig i Colombia, reser runt
och hälsar på vänner. Det har förändrats mycket. Våldet
har minskat och standarden är högre nu. Landet är
otroligt vackert.

Turister jag möter är alltid lika överraskade över det de
får uppleva och det de får höra på nyheterna. Första
etappen blir till maj 2009, får se om jag stannar längre
Jag hoppas ni har det bra i byn.

Varma hälsningar Christa Braniff

Limerickar

Till P.R.O. - dansen i Hälla
sågs en myggsvärm färden ställa
sen mätta och glada
de dansar lambada
nu var de alla så snälla.

En äldre man från Ön
hade sått många små busfrön
barnbarn en lång rad
gör nu honom glad
det kan väl kallas livets lön.

Anna-Gunborg Börjegren

Hälla bygdegårdsförening

Ordförande: Christien Fox
Tel: 0941 - 21049

Medlemsavgift 2009: Familj 100:-, enskild 50:-
Bankgiro: 392-9734

Hyra:

300:- / dygn för hela huset

100:- / dygn för köket och serveringen

200:- / dygn för stora salen

I detta ingår grovstädning 100:- / timme debiteras för diskning mm.

För uthyrning ta kontakt med Anders Nilsson på tel. 210 35.

För övriga specialarrangemang lämnas upplysning om hyra vid varje tillfälle.

Hälla Bakstugeförening

Ordförande: Gudrun Orädd
Tel: 0941 - 210 43

Hyra:

60:- / dag

Ved finns att köpa

Hälla Ek. San.förening

Ordförande: Stig Hällestrand
Tel: 0941 - 21063

Hälla Jaktvårdsområde

Ordförande: Stig Hällestrand
Tel: 0941 - 21063

Hälla Fiskevårdsområde

Ordförande: Göte Hällestrand
Tel: 0642 - 100 43

Fiskekort kan köpas vid fiskekortsautomaten samt hos Catrins Café,
Stig Hällestrand och Tryggve Börjegren.

Båtar kan hyras hos Carins Café och Stig Hällestrand.

www.aselebyar.nu/halla

En farmors berättelse

Förra gången jag (Gullan) skrev en liten notis var för sex år sedan, när jag och Ann-Chatrin berättade hur pirrigt det kan vara att vänta barnbarn.

Tiden går fort ibland tycker man.

Trillingarna (Alva, Elias och Sofie) samt Amandus ska börja skolan (6 års) till hösten.

Allt är väl med dem och många glada skratt har vi fått genom åren. En händelse ska jag berätta här.

Vi var i hallonskogen när barnen var tre år. Fint väder var det och hallon plockade vi. Så blev Elias bajsnödig. "Det är ingen fara, man får bajs i skogen" sa jag. Han gjorde sina behov och så la vi stenar över så att ingen skulle trampa i bajset. Efter en stund ropade Alva "Farmor jag är bajsnödig". "Ja, ja ingen fara" sa jag. Då ropar Elias som alltid är hjälpsam, "jag kommer med stenar". Jag fick ett gott skratt och barnen hade lärt sig hur man gör i skogen.

Gullan Orädd

