

HÄLLABLADET
2012



Familjenyheter

Födda

Kristina Hällestrand och Nils Kjellsson fick den 11-06-25 en liten son Ebbe.

Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 12-03-07 en liten son Cesar.



Befolkning

Veronica Nilsson har köpt mormor och morfars hus, (Torvald Perssons) och flyttat tillbaka till Hälla.

Bosse och Lisa Olofsson har också flyttat tillbaka, de har köpt och flyttat in i f.d. Sven Hanssons.

Laila Markusson har återvänt till Hälla efter några år i Lycksele.

Lars-Erik Eriksson har flyttat in på Caféet tillsammans med Christien Fox.

Evy Persson har flyttat till Örnsköldsvik.

Tryggve Börjegrens hus är sålt till Guido Guadagnini från Italien.

Avlidna bybor

Ann-Cathrin Byström

Eilert Danielsson

Tryggve Börjegren



Året som gått

Hällatjejerna for på vårutflykt i mitten på april, den här gången blev det Lycksele och hotell Lappland.

En kombinerad SPA- och nöjes resa.

Vi for iväg på fredagseftermiddagen, checkade in på hotellet och åt sedan en mycket god tvårättersmiddag i hotellrestaurangen.

På lördagen hade vi olika SPA-behandlingar, hann med en liten tur på stan och avslutade sen lördagen med 3-rättersmiddag och ABBA-show .

Söndagen den 10:e juli var det auktion hos f.d. Sven Hanssons. En välbesökt dag där en och annan kanske gjorde ett fynd. Fastigheten har också fått nya ägare, som tidigare nämnts.

Bygdegården har fått sig en utvändig uppfräschning, Märten Nilsson har under sommaren skrapat och målat om den samma.

Onsdagen marknadsveckan hade vi semesterträff, ca 60 stycken besökte Bygdegården där det den här gången serverades palt. Fredrik Ottosson från Gafsele visade upp sin fotoutställning ”Älgjakt”.



Även i år har vi haft thailändska bärplockare på byn, en del boende på Bygdegården, andra i f.d. Hällestrands affär.

Eftersom bærtillgången varit god har det under säsongen plockats ihop många ton bär. Enligt VK har en i Hälla boende bärplockare rekordet med att själv ha plockat ihop snudd på 6 ton.

Det var ett av de bästa hjortronåren på länge. Så vi var många som sprang runt på myrarna i somras och försåg oss med "Snåttren".



Sen har det då som vanligt varit älgjakt, mer om det på nästa sida!

Första helgen i februari var den kallaste för året, ner mot -40. Då försvann strömmen, vi hade strömavbrott mellan 12 - 15 timmar, lite beroende på var i byn man bor.

Lite spännande blev det när temperaturen inne sjönk ganska fort för en del.

En av toaletterna på Bygdegården klarade inte av kylan utan ett rör frös sönder med vattenskada som följd.

2011 års Jakt

Lördagen den 7 maj var det så dags för arbetsdag för jägarna igen.

Det sågades virke till brädfodring, byggdes jaktorn och togs upp ett hål i väggen in till nya kylrummet.

Under hela sommaren och hösten blev det många timmars arbete på färdigställandet av älgslakteriets kylrum. Som vanligt går inte allt som på räls, men lagom till jakten var det i stort sett färdigt.

Årets jakt startade lördagen den 10:e september, det var 12 jägare som gav sig ut i skogen där det fanns en och annan älg.

Den äldste jägaren i laget Bror Nilsson gratulerades på lördagskvällen, han hade tidigare i veckan fyllt 80 år, men "Still going strong".



Totalt fälldes det sju djur under septemberjakten.

Under oktober fälldes fyra älgar och i november två till.



Kronoparken Hedvattnet

Bäckaskog bosattes 1906 av Nils Molund. Det övertogs sedan av sonen, Erik Molund, som sedermera flyttade till Holmträsk varefter torpet lades ner under 1940-talet.

Nils Petter Molund var född 15/4 1863 och gifte sig 30/3 1891 i Åsele med Kristina Karolina Norlin född 2/1 1870. Hon var från Långvattnet
De fick 9 barn:

Jonas Hilmer	f 1892 16/4	d 1892 23/4
Sara Kristina	f 1893 20/4	Anundsjö – 18
Marta Evelina Henrietta	f 1898 22/11	
Jonas Hilmer	f 1897 8/6	
Amanda Katarina	f 1899 15/6	Mor till Gunnar Molund, Hälla
Anna Dagny	f 1902 22/9	
Erik Petter	f 1904 2/5	
Nils Arvid	f 1908 13/6	
Johan Ferdinand	f 1912 1/10	d 1913 27/1

Torp nr 2 bosattes av Ingel Nilsson 1906 och övertogs senare av sonen Agaton Ingelsson.

Ingel Edward Nilsson var förr 7/5 1852 i Forsnäs. Han gifte sig 2/4 1888 i Åsele med Anna Mathilda Mattsdotter född 10/4 1867. Hon var från Torvsjö. De fick 9 barn:

Nils Herman	f 1888 11/9	
Mattias Amandus	f 1890 28/9	
Erik Agaton	f 1892 29/11	
Edit Katarina	f 1895 6/1	
Bror Albert	f 1897 27/2	
Hulda Karolina	f 1899 3/6	Gift med Valfrid
Strömqvist, Hälla		
Frans Albert	f 1902 27/11	Rut Ingelsson, Hälla
Elin Lovisa	f 1904 13/12	
Svea Matilda	f 1908 11/8	

Samtliga torp är nedlagda för länge sedan och "kronotorparidyllen" är borta.

En likfärd från 1904

I Hälla Sörsjöfäboda bodde en familj, Nils Molund från Holmträsk. Olof Marcusson från Hälla ägde fäboden och hade vinterbonat både stugan och stallet och fraktat ved till stället som nu beboddes av Nils Molund. Han hade en syster som hette Eva och hon hade fött ett barn. Ogift sådan blev i regel utstött av anhöriga. Somliga dräpte sina barn när de föddes eller tog livet av sig själva. Det här barnet hade dock dött en naturlig död. En av bröderna till Nils Molund var hemma i Holmträsk. Han spikade till en kista, bar liket till Sörsjöfäboden och kommenderade Nils att bära liket till Åsele begravningsplats, en vägsträcka på 4 mil.

Nils höll på med slättesarbete, så därför grävde han ner liket hemma, tills det skulle bli en regnvädersdag. Det fick ligga i fjorton dagar hemma. Då gick han en söndagsmorgon till Hälla och ville att Herbert Eriksson skulle sända det med expressen som gick mellan Åsele och Anundsjö med häst. Men den fraktade inte lik. Nils blev förtvivlad och ville låna en spade för att gräva ner liket i skogen. Han var då både hungrig och trött efter över en mils vandring till Hälla och ytterligare tre mil var det till Åsele.

Vid det tillfället var Olof Marcusson och Daniel Erik Hansson hos Herbert Eriksson. De uppmuntrade Nils och gav honom fem kronor var för att han skulle bära liket de dryga tre milen till Åsele. Det var mycket pengar på den tiden och efter ett rikligt mål mat hos Herbert Eriksson bar han liket till Åsele kyrkogård. Kl fem på måndagsmorgon var Nils tillbaka i Hälla, en sträcka på över sju mil och åtta till Hedvattnet. Olof Marcussons hustru "Mor Stina" ordande en riklig matsäck med Nils hem. Det var mycket fattigt hos dessa människor på den tiden. Nils lär ha yttrat sedan att han aldrig haft så bra förtjänst till dags dato.

Nedtecknat av Hulda Strömqvist.

Föreningsinformation

Hälla bygdegårdsförening

Ordförande: Christien Fox
Tel: 0941 - 21000

Hyra:

300:- / dygn för hela huset

100:- / dygn för köket och serveringen

200:- / dygn för stora salen

I detta ingår grovstädning 100:- / timme debiteras för diskning mm.

Medlemsavgift: 50:- / enskild, 100:- / familj

Tack alla ni som betalar in medlemsavgiften — men glöm inte att skriva avsändare också är ni snälla!

Hälla Bakstugeförening

Ordförande: Gudrun Orädd
Tel: 0941 - 210 43

Hyra:

60:- / dag

Hälla Ek. San. Förening

Ordförande: Stig Hällestrand
Tel: 0941 - 21063

Hälla Jaktvårdområde

Ordförande: Stig Hällestrand
Tel: 0941 - 21063

Hälla Fiskevårdsområde

Ordförande: Göte Hällestrand
Tel: 0642 - 100 43

Fiskekort kan köpas vid fiskekortsautomaten samt hos Hälla Café och Stig Hällestrand.

Båtar kan hyras hos Hälla Café och Stig Hällestrand.

www.aselebyar.nu/halla